

Zingen: Psalm 19:1

Het ruime hemelrond
vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
de held're lucht en 't zwerk
verkondigen Zijn werk,
en prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen.
Dus weet ons nacht bij nacht,
Zijn onbegrensde macht
en wijsheid af te malen.

Zingen: Al waren je zonden

Al waren je zonden als scharlaken,
wit als de sneeuw zal Ik ze maken.
Al waren ze rood als karmozijn,
Ik maak ze als witte wol, zo zuiver en rein.

Mattheus 26:36 en 40

Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.
En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet één uur met Mij waken?

Zingen: Heel alleen in de hof

Heel alleen in de hof, zo alleen is de Heer.
Donker is het om Hem heen; er is niemand meer.

Refrein:

Geef Mij hoop en geef Mij kracht
Om te doen wat U wilt, geef Mij hoop en geef Mij kracht,
Om te gaan door de nacht.

Heel verdrietig en bang, zo alleen is de Heer.
Help Mij, Vader, geef Mij kracht,
Want Ik kan niet meer.

Refrein

Heel alleen in de hof, zo alleen gaat de Heer,
Om te sterven aan het kruis.
Hij bidt nog een keer:

Refrein

Mattheus 26: 47

En als Hij nog sprak, ziet Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.

Zingen: Waarom bleef U zo stil

Waarom bleef U zo stil toen ze U sloegen

Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen: "Bent U de Koning der Joden?"

Waarom bleef U zo stil toen ze U sloegen en aan een kruis wilde doden?

Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien?

Dacht U aan ons misschien?

Johannes 3:16

Want alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem geloofd niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Zingen: God heeft de wereld zo liefgehad

God heeft de wereld zo liefgehad

Dat Hij zijn Zoon heeft gegeven

Dat ieder kind dat in Hem gelooft

Eeuwig zal leven

Jezus, Jezus

'k Buig me voor Uw troon

Jezus, Jezus

U bent Gods Zoon

Lukas 22:54

En zij grepen Hem en leidden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester.

Petrus

Er kraait geen haan
Als Petrus bij het vuur gaat staan.
Er kraait geen haan en Petrus wacht
Bij 't huis waar Jezus is gebracht.

Jij hoort bij Hem
Zo roept opeens een vrouwenstem.
Jij hoort bij Jezus, waar of niet?
Maar Petrus zegt: ik ken Hem niet!

Te dicht bij 't vuur
Waar moet hij schuilen op dit uur?
Te dicht bij 't vuur, en weer die vraag:
Zag ik jou niet bij Hem vandaag?

De derde maal
Zegt iemand: ik hoor aan je taal
Dat jij er één van Jezus bent.
Maar Petrus vloekt en hij ontkent.

Er kraait een haan
En hij is huilend weggegaan.
Er kraait een haan en Petrus weet:
Ik liet mijn Meester in de steek.

Mattheus 26:75

En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.

Zingen: Als ik in gedachte sta

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor, wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan 't kruishout brak.

Zingen: In het graf van Jozef van Arimathea

In het graf van Jozef van Arimathea begroeven zij de Heer'.
In het graf van Jozef van Arimathea legden zij de Meester neer.
En het verdriet is groot, nu is de Meester dood.
Hoe komen zij dit leed te boven.
Ze staren naar de steen zo stil en zo alleen.
Ze kunnen het maar niet geloven.

Vertelling

Uit het graf van Jozef van Arimathea

Uit het graf van Jozef van Arimathea is Jezus opgestaan.
Uit het graf van Jozef van Arimathea, dat heeft Hij voor ons gedaan.
Zijn macht is meer dan groot, veel sterker dan de dood.
De Heer is uit het graf gekomen.
En zo wordt alles goed, Hij komt ons tegemoet.
En wil in onze harten wonen.

Daar klinkt een stem

Daar klinkt een stem:
Wees maar niet bang en blijf niet treurig staan.
U zoekt uw Heer', Hij is hier niet
Want Hij is opgestaan
Zie 't graf is leeg, dus Jezus leeft
Ga nu vlug hier vandaan.
De mensen moeten weten dat
De Heer' is opgestaan.

Zingen: Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.

Die galmt door gans' Jeruzalem.

Een heerlijk morgen licht breekt aan.

De Zoon van God is opgestaan!

Want nu de Heer' is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven, door zijn dood bereid.

Een leven in zijn heerlijkheid.

Lukas 24:9

En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen.

Zingen: Jezus ik wil U bedanken

Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis

Jezus, ik dank U...

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet

Jezus, ik dank U...