

Paasviering 2018

1. Psalm 150:1

Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren grote macht;
In de hemel Zijner kracht,
Looft Hem om Zijn mogendheden
Looft Hem naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk
Voor Zijn troon en hier beneden.

Gebed:

2. Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit en
denk aan Golgotha
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw Zijn stem
die roept: Het is volbracht.
En daarna wordt het stil,
't is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit.
dat Hij dit deed voor mij.

Ik doe m'n ogen dicht
en vouw m'n handen stil,
ik bid met heel mijn hart
wat ik Hem zeggen wil:
Heer, aan dat houten kruis
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een vriend
die zoveel hield van mij.

3. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden word Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

Opzeggen: (groep 6)

Ik denk aan de weg
die Jezus moest gaan
aan Zijn pijn en Zijn lijden
hoe Hij alleen kwam te staan.

Verlaten van mensen
van Vader en vriend
Hij droeg onze straf
Die Hij niet had verdiend.

4. Jezus, open mijn oren.

Jezus, open mijn oren.
Leer mij Uw stem te verstaan.
Leer mij Uw woorden te horen.
Te weten waar ik moet gaan
om Uw licht te verspreiden,
Uw naam te belijden.
Leer mij Uw stem te verstaan.

Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,

zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien,
om Uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

Jezus, open mijn handen.
Leer mij een zegen te zijn.
Maak mij een hulp voor de anderen
die leven met honger en pijn,
om aan wie U niet kennen
genezing te brengen.
Leer mij een zegen te zijn.

Vertelling: de Emmaüsgangers

5. 'k Heb geloofd en daarom zing ik

'k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha
Daarom zing ik u die stervend
Alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods dat de Zonde wegneemt
Lam van God voor ons geslacht

Schriftlezing: Lukas 24:13-35/49

6. psalm 139:1

Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Opzeggen: (groep 7)

Wanneer we het niet beter wisten
dan hadden we beslist gedacht
dat er geen hoop meer was voor Jezus,
geen leven na Zijn lijdensnacht.
Maar 't grootste wonder aller tijden,
Zijn opstanding, heeft ons geleerd,
dat Hij na dit afschuw'lijk lijden
in glorie heeft getriomfeerd.

7. Emmaüs

Als geloven soms moeilijk is, waar U lijkt te zwijgen.
Waar mijn hart zo ontmoedigd is, ik U niet kan bereiken.
Wie bent U Heer, als U zich niet openbaart:
als mijn oog U niet ziet, mijn hart U niet ervaart?

Bent U als een vreemde,
die ik niet herken?
Leef ik als ontheemde,
niet thuis waar ik ben?
Mijn beeld van U wankelt,
het inzicht ontbreekt,
totdat U met mij wandelt,
totdat U met mij spreekt.

Als de avond gevallen is, wilt U bij me blijven?
Werp uw licht op wat donker is: laat de duisternis wijken!
Wie is de Man, die ik toch niet heb herkend,
die mijn hart weer doet branden als ik luister naar Hem?

Ontmasker mijn leven,
verberg U niet meer.
Door inzicht te geven,
tot wie ik mij keer.
Mijn denken is duister,
mijn hart lijkt verblind.
Totdat ik naar U luister;
totdat U mij weer vindt.

U reikt mij de beker,
breekt met mij het brood.
De Gast blijkt de Gastheer,
maakt mij deelgenoot.
U toont mij uw liefde,
Uw ware gezicht.
Heel mijn hart weet nu zeker
wie de Levende is!

Opzeggen: (groep 8) Emmaüs

De tocht terug is nooit zo lang geweest.
Jeruzalem een puin, de droom verdroomd.
Al wat men in de oude Schriften leest
is tevergeefs, voor altijd weggehoond.

De mijlen naar hun oude dorp doen pijn.
Twee volgelingen gaan vermoeid hun weg
van dagelijks brood en amper samenzijn,
bedroefd om alles wat hun werd ontzegd.

"Te klein is uw geloof in de profeten."
Alleen hun oren zien, ze houden halt,
vernemen wat men nooit meer kan vergeten
en vragen: "Blijf bij ons, de avond valt."

Dankgebed:

8. Geprezen zij de Heer'

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht
En wie Hem wil aanvaarden, wordt eens veilig thuis verwacht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht!

Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein