



NIEUWSBRIEF

De eeuwige Richter – advent 2018

'Toen was het land veertig jaar stil.'

Richteren 3 vers 11

Het volk van Israël had zich, na bevrijd te zijn uit Egypte en veertig jaar te hebben rondgezworven door de woestijn, gevestigd in het land Kanaän. Daar zagen ze al snel dat de huidige bewoners goed met de grond, de gewassen en de aanwezige dieren wisten om te gaan (dat hadden de verspieters eerder al gezien). Het was dan ook misschien niet verwonderlijk dat de Israëlieten aan de huidige bewoners gingen vragen hoe zij dat toch voor elkaar kregen. En de huidige inwoners legden dat uit, maar... het 'geheim' was volgens hen de dienst aan de Baäl. Deze god zorgde, zo geloofden ze, voor hun voorspoed.

Dan staat er in vers 7: '... zij vergaten de Heere, hun God.' Ze verlieten God niet, zoals vaak gebeurde, nee, ze *vergaten* God. Er was iets anders voor God in de plaats gekomen: de dienst aan Baäl. De Israëlieten waren druk met hun eigen dingen. Ze werden er zo door in beslag genomen, dat ze God vergaten...

God ziet Zijn volk dwalen, maar Hij vergeet Zijn volk niet! In vers 8 staat, dat 'de toorn van de Heere ontbrandde'... God ziet dat zij een andere god dienen, dan plaatst hij hen onder het gezag van een andere koning. Het volk is eigenlijk weer terug in de slavernij... Acht jaar lang leven ze onder de macht van de koning van Mesopotamië. En dan herinnert het volk zich God weer en gaan ze roepen tot de Heere (vers 9). En dan het prachtige: de Heere deed een verlosser opstaan! De Geest van de Heere was op Othniël. Deze Othniël brengt het volk weer terug bij de Heere en trekt daarna ten strijde. Met als gevolg dat het volk weer rust heeft. Die rust duurt 40 jaar. Want dan sterft Othniël. En daarmee keert de onrust terug...: 'en de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was'.

Als het volk Israël *langer* zou willen genieten van de rust, dan zou de richter langer moeten leven...

Als het volk voor *altijd* rust zou willen hebben, dan zou de richter *eeuwig* moeten leven....

Onmogelijk toch? Nee! Wij weten dat er een eeuwige Richter gekomen is: Zijn naam is Jezus! Hij kwam om de mensen te verlossen van de macht van de koning van de wereld, de zonde, de onderdrukking en het onrecht. In het Oude Testament stuurde God richters om het volk te leiden en weer bij Hem terug te brengen, maar in het Nieuwe Testament lezen we dat Hij Zijn eigen Zoon stuurde als Richter/ Redder naar de aarde. Niet alleen voor het volk Israël, maar voor iedereen die Hem richter van zijn/ haar leven wil laten zijn: '...opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven/ eeuwige rust heeft.' Jezus, Hij kwam om het leven te geven. We leven in de adventstijd. Een tijd van verwachten en toeleven naar het Kerstfeest, de komst van Jezus als kindje naar de aarde. Maar ook een tijd waarin we mogen uitzien naar Jezus tweede komst.

Kerstfeest: Een feest, omdat we geloven dat Jezus door Zijn komst, eeuwige rust heeft mogelijk gemaakt!

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' – Mattheüs 11:28



Sintfeest

Woensdag 5 december vieren we met de kinderen het Sintfeest. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kind(eren) deze dag niet geschminkt of verkleed naar school laten komen. We willen er met elkaar in de groepen een gezellig moment van maken: er zullen diverse leuke activiteiten in de klas zijn, en de kinderen van de bovenbouw verrassen elkaar met surprises en gedichten.



Welkom

We heten Kayden van Poppel van harte welkom bij ons op school. Een heel fijne schooltijd toegewenst!

Geboorte

Op 29 oktober is bij de familie Ooms Sofie geboren! Sofie is het zusje van Jort uit groep 1b/2b. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!

Bij Ruben (groep 6a) en Jasmijn (groep 3) den Ouden is er op vrijdag 30 november een zusje geboren: Lotte! We feliciteren de familie Den Ouden van harte met de geboorte van hun dochter en zusje!

Instroomgroep

We zijn blij dat we na de kerstvakantie tóch een instroomgroep kunnen starten! Op basis van de hoeveelheid kinderen die tot de zomervakantie instromen en de grootte van de kleutergroepen nu, hebben we de gehele situaties nog eens goed besproken. Daarbij moesten we ook kijken naar de financiële mogelijkheden. De instroomgroep is er op zowel de ochtenden als de middagen (net als bij de andere onderbouwgroepen).

De bezetting van instroomgroep hebben we inmiddels rond! Op maandag, dinsdag en woensdag om de week zal juf Arianne Deelen voor de groep staan en juf Jannie van der Graaf op donderdag, vrijdag en woensdag om de week. Juf Jannie is geen onbekende; zij heeft vorig schooljaar de instroomgroep gedaan en biedt sinds de zomervakantie ondersteuning in de kleutergroepen. We zijn blij dat we haar ervaring, kennis en kunde op deze manier weer mogen inzetten. Juf Arianne Deelen heeft vier jaar PABO achter de rug. Ook zij is geen onbekende, want zij heeft zelf nog op de KWSchool gezeten! Hieronder stelt juf Arianne zich aan u voor.



Even voorstellen...

Hallo allemaal,

Ik ben Arianne Deelen en ik woon in Ouderkerk aan den IJssel. Ik ben 21 jaar oud en na mijn studie kan ik nu eindelijk aan de slag. Ik heb ontzettend veel zin om na de kerstvakantie te beginnen in de instroomgroep. Als kind heb ik zelf op de KWS gezeten en heb het altijd erg naar mijn zin gehad. Nu kan ik kinderen diezelfde ervaring meegeven. Samen met kinderen de wereld ontdekken en ons steeds weer te verwonderen over alles wat we om ons heen zien, dat is waar ik heel erg naar uitkijk. Mijn hobby's zijn zingen met kinderen, gitaar spelen en bakken.

Kerstfeestvieringen 2018

Op woensdagavond 19 december zullen de Kerstfeestvieringen zijn. De kinderen vieren het feest in hun eigen groep (eventueel samen met een andere groep). Bij de viering van de groepen 1/2 mag ieder kind ook twee volwassenen meenemen, bij voorkeur vader en moeder. Mocht een kind niet beide ouders mee kunnen nemen naar een viering, dan mag het een andere volwassene meenemen. Meer informatie over onder andere de tijden van de vieringen ontvangt u binnenkort in een aparte brief.

Ouderbijdrage 2018-2019

We herinneren de ouders die nog niet betaald hebben aan de ouderbijdrage 2018-2019. Wilt u dit zo spoedig mogelijk in orde maken. Dat scheelt ons heel veel werk! Alle ouders die inmiddels betaald hebben (en dat zijn er heel veel!): bedankt!

Klassenouder – bericht vanuit de Medezeggenschapsraad

Na de kerstvakantie willen we starten met een klassenouder. De klassenouder neemt organisatorische taken op zich, zodat de groepsleerkracht meer tijd heeft voor lesgevende taken.

Een klassenouder is de contactpersoon voor de overige ouders van een klas bij het organiseren van activiteiten. Hij/zij fungeert een jaar als aanspreekpunt en coördineert samen met de leerkracht de inzet van andere ouders bij diverse activiteiten. U stuurt de ouders aan via de groepsapp (indien mogelijk).

Ten alle tijden komt het initiatief bij de leerkracht vandaan.

De volgende taken zou u kunnen verwachten:

Het werven van ouders voor diverse activiteiten, zoals verjaardag (versieren van de klas, cadeautje regelen), uitstapjes met de klas waarbij vervoer geregeld moet worden, verkeersouders, boeken kaften, bij de kerstboeken de naamkaartjes inplakken, overige activiteiten behorende bij de betreffende groep, zoals bruiloft of kamp groep 8.

Een klassenouder coördineert zaken en delegeert taken en uiteraard is het leuk als hij/zij als ouder zelf ook deel kan nemen aan een activiteit, maar dat is geen vereiste. Omdat we al in een lopend schooljaar zitten, benadert de leerkracht voor dit schooljaar zelf een ouder. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

N.B. De klassenouder is geen aanspreekpunt waar het een eventueel probleem tussen leerkracht en ouders betreft. Hiervoor zijn andere paden binnen school.

Zendingsgeld

In de maand november is er € 275,32 aan zendingsgeld meegebracht. Hartelijk bedankt.

Belangrijke data december en januari

December		
woensdag	05	sintfeest
woensdag	19	gebedsuur (8.30 uur)
		Kerstfeestvieringen ('s avonds)
donderdag	20	juf Elisa jarig (groep 4)
maandag	24	Kerstvakantie (t/m vrijdag 4 januari)
dinsdag	25	Eerste Kerstdag
woensdag	26	Tweede Kerstdag
maandag	31	Oudejaarsdag
Januari		
dinsdag	01	Nieuwjaarsdag
maandag	07	maandopeningen
dinsdag	22	juf Netta jarig (groep 1a/2a)
donderdag	24	juf Eveliene jarig (groep 5b/6b)
woensdag	30	Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad PCPO
Februari		
woensdag	06	Lesluwe dag (kinderen zijn vrij)