

Zendingsgeld voor Comapsson

Wij sparen voor.....

Elke maandagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meenemen naar school. In de klas staat een spaarpot waar het geld in gedaan wordt. In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoeveel geld wij elke maand ophalen met elkaar, maar waar gaat dat geld heen? Met onze school sponsoren wij twee kinderen van Compassion. In de onderbouw is dat Nishchal. Nishchal woont in India. Met ons geld wordt Nishchal geholpen. Hij krijgt onder andere les uit de Bijbel, materialen die hij nodig heeft voor school en goed eten.

Wij sturen per groep om de beurt een brief naar Nishchal. Hij schrijft ons dan ook terug. Gelukkig wordt dit voor ons vertaald, zodat we de brief zelf ook kunnen lezen.

In de bovenbouw sponsoren wij Cherifatou. Cherifatou is een meisje en woont in Burkino Faso. Door ons geld kan Cherifatou zich goed ontwikkelen. Zij krijgt dezelfde hulp als Nishchal.

De bovenbouw stuurt ook om de beurt een brief naar Cherifatou.

Nishchal en Cherifatou vinden het fijn om van ons te horen en wij leren weer van hen.



